



Beste leden,

Hier weer even een update van de afgelopen tijd!

Na een traditioneel en mooi kerstconcert zijn we weer fris het nieuwe jaar ingestapt! In januari zijn de geslaagden gehuldigd voor het behalen van hun diploma, hiervoor nogmaals proficiat! In februari hebben alle leden goed carnaval gevierd en een serenade aan Prins

Chris gebracht. In de jaarvergadering is alles weer besproken en bekeken. Het is inmiddels alweer maart en de drumband is hard aan het repeteren voor het Peeltoernooi wat in zicht komt! En natuurlijk hoort bij het nieuwe jaar ook weer een nieuwe notenkraaker.

In dit nummer staat vermeld wat de hofkapel de afgelopen tijd bezig heeft gehouden. Ook een stukje over de muziekcommissie en enkele mededelingen van het bestuur zijn vermeld. Een agenda kan niet ontbreken in de notenkraaker, evenals het interview. Deze keer was Leon de gelukkige om geïnterviewd te worden.

Wat hebben we gedaan?

Vanuit de hofkapel

Het carnavalsseizoen voor de hofkapel begon al lekker vroeg. Net als alle andere jaren waren we er al bij op het prinsenbal, waar Prins Chris I uitkwam! Uiteraard waren we ook aanwezig op zijn receptie om daar onze muzikale noot te laten klinken. En dit jaar zijn we ook meegegaan met de Brookhaze naar een receptie van een van de zusterverenigingen in Grashoek. Daar was het ontzettend druk, maar wel erg gezellig.

En dan begint bijna het echte werk met de carnaval. Voordat het zover is hebben we eerst nog de bonte avond. Dit jaar in een prachtig nieuwe en mooi versierde Brookhazekoeh.

Tevens ook voor de eerste keer maar één keer in plaats van twee. We zaten boven op het podium om zo de artiesten naar het podium te begeleiden. Maar ook onder de pauze laten we van ons horen en spelen we de welbekende carnavalsnummers.

En dan begint het. De carnaval! Wij mogen dan met de hofkapel lekker veel spelen. Het begon al met op vrijdagavond. De receptie van de jeugdprins en prinses van de OJB. We speelden tijdens de receptie en daarna uiteraard om de verschillende dansgroepen naar het podium te begeleiden. Op zaterdag was het de beurt aan de machtsoverdracht. Normaal gesproken gingen wij hier niet naartoe met de hofkapel, maar het was zeker de moeite waard. Zeker toen het officiële gedeelte voorbij was en wij nog onze nodige liedjes en buitenmarsen hebben laten horen om alle dansgroepen naar het podium te begeleiden. Op zondag was het tijd voor de optocht. We liepen allemaal in onze eigen creatie mee in de optocht. Waar we veel nummers speelden uit ons repertoire, maar ook uit ons blote koppie! Altijd leuk ...! Na de optocht mochten we met z'n allen wat gaan eten bij Ellen en Han. Heerlijk die soep, broodjes met worst en wafels. Nogmaals dankjewel voor de organisatie daarvan! Daarna terug voor de prijsuitreiking, waarna we nog tot in de late uurtjes hebben genoten van de muziek en de sfeer!

Op maandag hadden we met de hofkapel een dagje vrij. Uiteraard zijn er andere carnavalsactiviteiten waar iedereen dan naartoe kan gaan, maar voor de hofkapel is het even op adem komen, want op dinsdag moeten we er weer flink tegen aan.

De Kinderboerenbruiloft stond dinsdag op de planning. Allereerst natuurlijk beginnen met een lekker drankje bij grommen. Toen de optocht, waarbij we het paartje naar de trouwzaal hebben begeleid en daarna hebben we gespeeld onder de ceremonie. Na de ceremonie hadden wij tijd om lekker even te kletsen, te hossen en op adem te komen want om half 9 begon de afsluiting van deze carnaval. Natuurlijk moeten wij daarbij aanwezig zijn en de nodige buitenspel spelen om iedereen naar het podium te begeleiden. Verder mochten we ook enkele stukjes laten horen. Om half 10 was de afsluiting dan ook klaar en kon het feestje verder gaan. Wij mochten onze spullen aan de kant leggen, we waren klaar voor dit jaar.

Maar hebben uiteraard nog tot in de late uurtjes meegefeest!

Een fantastisch, gezellig en leuk jaar. Op naar het volgend jaar!!

Nu de carnaval weer voorbij is, zijn we met de hofkapel evengoed blijven repeteren. Dat is erg leuk en ook nog eens leerzaam. Hierdoor kunnen we leuke nieuwe en oude nummers repeteren voor de carnaval en allerlei andere activiteiten.
En tot slot eindig ik dan met: “zonder drank geen klank” en “hoije wah”!

Wat steit os te wachte?

Vanuit het bestuur:

Na een rustige periode aan het begin van 2009, gaan we nu tot aan de zomervakantie weer een drukke tijd krijgen. In 2 weken tijd krijgen we de serenades aan de communicantjes, de Koningin, de oorlogsslachtoffers, en een spetterend moederdagconcert. Voorafgaand aan het moederdagconcert zullen een aantal gezamenlijke repetities met fanfare, drumband en jeugdorkest plaatsvinden.

Verschillende keren is door de jeugdige leden aangegeven dat ze een uniform 'maar niks vinden'. Het bestuur is echter van mening dat een uniform bij onze vereniging hoort. De huidige uniformen zijn al weer redelijk oud, en zullen binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden. Nieuwe uniformen is een kostbare investering waarover de beslissing niet lichtzinnig genomen zal worden. Wel zijn er een aantal creatieve ideeën om eens 'alternatief uniform' te gaan, bv. tijdens de jeugdvierdaagse. You never know!

Overig

Muziekcommissie

Rara, wie zijn wij???

De muziekcommissie: wij willen leuke stukken muziek uitzoeken die voor iedereen leuk zijn zodat iedereen met plezier naar de repetitie komt en uitkijkt naar de volgende. Eigenlijk is hier al bijna alles mee gezegd.

Dit betekent soms dat een erg leuk stuk om te horen voor trompetten erg leuk is en voor hoorns minder, tja dat hoort er natuurlijk bij. Natuurlijk zoeken we dan een ander stuk dat bijvoorbeeld juist enorm veel slagwerk heeft en een prachtige baspartij. Dat we hiervoor nogal wat zoekwerk moeten doen dat spreekt voor zich.

Hiervoor hebben we dan ook altijd nieuwe ideeën nodig.

Zodat we alle muziek die we ooit gemaakt hebben kunnen bewaren en zorgen dat dit weer gebruiksklaar in de archief kast komt te liggen voor zowel drumband als fanfare. Zo dat we ons altijd met nieuwe muziek kunnen bezig houden.

We zoeken op het internet en bij uitgeverijen naar nieuwe muziek die leuk is om te maken en die we met z'n allen ook kunnen maken.

Ook het onderhoud van alle materialen, dus als er iets niet meer werkt dit weer laten werken. Soms kunnen we dit zelf en soms schakelen we hiervoor hulp in van een specialist.

Zo zie je dat we zorgdragen voor van alles:

We zorgen dat iedereen weet wanneer concerten zijn en welke programma's we spelen.

We geven advies aan iedereen die vragen heeft over zijn instrument of over andere zaken.

Het organiseren van concerten samen met het bestuur hoort hier ook bij. Nu hebben we als doel 'het Tielen Toernooi' in Horst. Dit is op 24 en 25 April 2010, voor ons een speciaal jaar en maand omdat we dan 65 jaar bestaan. Hier willen we iets moois van maken. Eigenlijk is dat als een concours maar dan veel leuker.

Inmiddels heeft iedereen op het prikbord of via mail kunnen lezen wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn begonnen met een eerste aanzet, gezien de muziek die we het afgelopen jaar geproefd hebben is er gekozen voor een thema: 'America'

De volgende keer vertellen we meer hierover.....

Veel muziek plezier!!

Rens & Jan

Interview met....!!!

Wat is uw naam?

Leon Nevels, 42 jaar.

Wat is uw lievelingseten?

Chinees! Daar kun je me zelfs voor wakker maken.

Wat is uw favoriete vakantieland?

Oostenrijk. Het allerlekkerste vind ik dan met de caravan weg en dan lekker helemaal niks doen.

Heeft u een vrouw/kinderen?

Ja ik heb 1 vrouw en 2 kinderen een van 16 en een van 12.

Op wat voor leeftijd bent u met muziek begonnen?

Met 6 jaar ben ik begonnen. Het jaartal weet ik ook precies dat was 1972.

Wat voor opleiding heeft u gevolgd?

LTS toen MTS maar die heb ik niet afgemaakt, ik kon toen kiezen tussen conservatorium en PTT en toen heb ik voor de PTT gekozen. Ik het daarna nog alles bij Kreatio doorgelopen. Nu werk ik nog bij TNT en ben instructeur.

Wat was uw eerste indruk van de drumband?

Ik had niet echt een eerste indruk omdat ik eigenlijk alleen vervanger was voor Math 3 maanden. Ik ben eigenlijk op een vervelende manier hier bij de vereniging gekomen, want ik ging er vanuit dat ik 3 maanden vervanger was en dat mijn tijd er toen op zat, dus ik heb ook niet echt een band opgebouwd.



Klopte die eerste indruk?

Nee, ik zag dat er een toekomst inzat en dat het een goede drumband is.

Wat vind u van de gehele vereniging?

Een hele hechte groep, erg leuk! De jongens zijn echt een vriendengroep het is echt 1 team.

Wat vind u dat er nog verbeterd kan worden?

Repetitieruimte van de drumband.

Wat verwacht u nog allemaal met de drumband te gaan bereiken?

Goed peeltoernooi daar gaan we nu aan werken en in de toekomst weet ik het niet.

Meest opvallende persoon in de vereniging.

Gerard van Bommel en Jan Vullings (2 muppets). Ja ze vielen met de concertreis op met de camera en met het fototoestel, erg leuk!

Wat is uw favoriete muziek?

Mijn muzieksmaak is heel breed van Malor tot de Eagles van Smartlappen tot Jantje Smit.

Vul in:

Vroeger was ik: heel rustig, ik was altijd aan het drummen op de zolder

In de weekenden ga ik: naar de repetitie zondags en heel af en toe op stap.

Voor het slapen: kijk ik of er nog chinees in de koelkast ligt. Kam ik mijn haar.

Later zal ik: oud worden

Ik houd het meest van: chinees hè en mijn vrouw en kinderen.

Dit kan ik absoluut niet uitstaan: mensen die hun afspraken niet nakomen.

Drumband in een woord: gezellig

Dit interview was: kort maar krachtig.

Nog iets te melden? Ja, over de concertreis. De concertreis kwam voor mij precies op het

goede moment zo kon ik zo indruppen binnen de vereniging en leerde ik de jongens ook zeer goed kennen. Het is zeker voor herhaling vatbaar!!

Bedankt voor het interview!

Belangrijke data!!!

Belangrijke data!!!

Belangrijke data!!!

April 2009		Juni 2009	
12,13-apr	Pasen (geen repetitie)	Ma 1-Jun	Repetitie, en concert Play-in te Beringe
Ma 20-apr	Exercitie repetitie	Ma 1-Jun	2 ^{de} pinksterdag. (geen repetitie)
Zo 26-apr	1 ^{ste} communie	Za 13-Jun	Peeltoernooi Drumband
Do 30-apr	Koninginnedag	Za 20-Jun	Jeugdvierdaagse
Mei 2009		Juli 2009	
Ma 4-mei	Dodenherdenking	Do 2-Jul	Kermis bloemenactie
Zo 10-mei	Moederdagconcert 19.00 uur	Ma 20-Jul	Laatste repetitie voor de vakantie, exercitie en rondtrekken door Koningslust
Za 30-mei	Repetities Play-in		



Ze zegge ...

... det 2 bugel-speulsters van de fanfare gevraagd waren um in te springen bej de drumband, wat ze natuurlijk graag deden...

... det de drumband te weinig man hid veur un muziekstuk det ze op ut peeltoernooi willen goan speulen. Det ze nog minsen mosste hebben die op de kleine instrumenten koste speulen...

... det de drumband nog steeds blij is mit de 2 nieuwe aanwinsten, en det de repetities zelfs nog redelijk goowd zien verlaupen...

Auch hoorte veer zegge dat vollegend jaor de fanfaar same mit de drumband op TEMA-toernooi geit. Wellek thema ut geit weure wille ze bie de fanfaar nog neet zegge, mar d'r weurd wel gezag det bei de internasjonale importeur van hoelahoep-rukskes de aandeilekoerse flink gesjtege zint vanwege unne groëte order oet un klein durpke in ut noorde van Limburg....

..... zegge ze

Raadsel ***Raadsel*** ***Raadsel*** ***Raadsel*** ***Raadsel***

Vage bekenden

Een man en een vrouw komen elkaar tegen. Zegt de man: 'ik denk dat ik u ken'. 'Dat moet wel', zegt de vrouw. Want je moeder is de enige dochter van mijn moeder.

Wat voor verband hebben ze met elkaar?

Heb je nog ideeën?

Laat het ons weten! Je kunt je ideeën altijd kwijt bij: Han Loozen, Marthe Schreurs, Ely Ottenheijm, Rowan Fleuren, Bram Rongen of Lieke Lemmen. Mailen kan ook. Mail dan naar lieke_lemmen@hotmail.com