



Beste leden,

Nadat we de concertreis met succes en veel plezier achter ons hebben gelaten, hebben wij als PR-commissie weer een Notenkraker samen weten te stellen. Met dank aan de oplettende ogen en camera's die meegegaan zijn tijdens de concertreis. Ook willen we nog terugblikken op de fanfarefeesten en kijken we vooruit naar de activiteiten die nog komen gaan.

Wat hebbe wea gedoan?

Fanfarefeesten Wahnsinnig!

De fanfarefeesten 2008 zijn weer goed geslaagd. Door de fanfareleden is er veel werk verzet maar het is zeker de moeite waard geweest. Volgens voorlopige berichten heeft de fanfare er weer meer aan overgehouden dan vorig jaar en dat is toch erg prettig. Ook goed te zien is dat vrijwel iedereen de handen uit de mouwen heeft gestoken bij het opbouwen, inrichten en afbreken van de feesttent en natuurlijk tijdens de fanfarefeesten zelf. Een groot compliment voor iedereen! Een nog groter compliment voor de organiserende commissie fanfarefeesten. Zij zijn al maanden eerder in touw geweest om alles goed voor te bereiden. Hartelijk dank hiervoor! Over de gecontracteerde artiesten kunnen we ook tevreden zijn. D-vision op vrijdag was een sterke start: veel enthousiast publiek met prima muziek. Wahnsinnig op zaterdagavond kreeg na een rustig begin de mensen dansend op de tafels. Was erg gezellig en krijgt volgend jaar een vervolg, zo heeft onze speciale verslaggever vernomen uit bronnen dicht bij de organisatie. De zondag was een marathon van activiteiten. Na een gepast begin met de H. Mis, prachtig gezongen door Konzagro, kon het Frühschoppen beginnen met de kapellen uit Maasbree en Meyel. Een aantal gezellige uren volgden. Vervolgens voor de 2^e maal het Bierfest waar de Kunningsluster Kiëten konden strijden voor de eerste plaats. Onder leiding van DJ Leon werd dat een vermakelijke middag die naadloos overging in de avond waar als smakelijk toetje ook nog Dammazoë en de Sjerpsjutters de stemming verder opzweepten. Een prachtig slot van prachtige fanfarefeesten.

Concertreis

Op zaterdag 27 september was het dan zover, we gingen op concertreis. We moesten om 7 uur vertrekken. Helaas was dit voor sommige iets te vroeg (we zullen geen namen noemen), waardoor we iets later zijn aangereden richting Duitsland. Na ongeveer 4 uur te hebben gereden kwamen aan in de jeugherberg. De kamers werden ingedeeld en de spullen uitgepakt. Vervolgens kregen we een lunch en vertrokken we richting Bad-Kreuznach waar we een concert gingen geven voor het Hotel Kurhaus. Het weer was gelukkig prachtig waardoor er veel publiek op af kwam. Toen het afgelopen was kregen we een staande ovatie en gingen we nog wat drinken in het Kurhaus.

Eenmaal terug te zijn gekomen bij de jeugherberg gingen we ons omkleden voor een avondje stappen. De minibar werd ook nog even geopend zodat we niet met een al te nuchtere maag die kant uit gingen. De stemming kwam er al snel genoeg goed in. Want in de bus werden verschillende liederen gezongen die iedereen nog lang zal heugen. Na een paar te zijn verreden kwamen we aan bij een grote feesttent waar allemaal verschillende optredens plaatsvonden. Het bier vloeide rijkelijk en het werd een zeer gezellige avond. Gelukkig duurde de terugweg niet zo lang als de heenweg omdat de taxi's redelijk hard doorreden. Terug gekomen in de jeugherberg werd er het een en ander nog na gepraat en ging iedere snel genoeg slapen. Dit was ook wel nodig omdat we zondags om 7 uur al op moesten staan.

Wonderbaarlijk genoeg was iedereen om 7 uur al op en al strak in pak. We vertrokken rond 8 uur naar Kurpaviljoen in Bad-Munster, waar we om 10 uur nog concert gaven. Helaas was er niet zoveel publiek als zaterdags, maar ze waren zeker wel zo fanatiek. Na dit geweldige concert mochten we nog wat vrij rond lopen in Bad-Munster. Rond 3 uur vertrokken we dan weer naar huis. We maakten nog even een stop bij het VVV-stadion om wat te eten. Toen we het eten op hadden gingen we dan echt naar huis. Zo kwam er een einde aan een onvergetelijke concertreis!! We willen de organisatie hier dan ook hartelijk voor bedanken. Het was SUPER!

Voor foto's, kijk voor een fotoreportage op de laatste pagina.

Wat steit os te wachte?

Zondag 26 oktober vindt het Herfstconcert plaats. Zowel de drumband als de fanfare nemen deel aan dit concert. Ook fanfare Sint Jozef uit Beringe laat het muzikale van de vereniging horen. Dit alles vindt plaats in Koningslust en begint om 19.00 uur.

Mededelingen

Uit het bestuur (door Piet Berkers)

De fanfarefeesten waren een groot succes
Deze zijn nog lang niet op de fles
Een opbrengst was best goed
Dat geeft de organisatie moed

Het jeugdorkest treffen was het helemaal
Gezellig druk, en zeer muzikaal
We hadden er ons al op verheugd
Zo'n dorpshuis vol met jeugd

De concertreis spande de kroon
Het zette een nieuwe toon
Er heerste een geweldige sfeer
Volgend jaar willen we weer

Het herfstconcert komt er aan
Ook hier gaan we er weer tegenaan
En met achteraf wat gerstenat
Krijgen we de zaal wel plat.

Interview met...Roel Wijnands!!!

Hoe heet je?

Roel Wijnands

Hoe oud ben je?

Ik ben 20 jaar.

Wat zijn je hobby's?

Mijn hobby's zijn voetballen en drummen.

Zit je nog op school of heb je een baan?

Ik zit nog op school. Ik doe sociale studie in Eindhoven.

Wat eet je graag?

Bami saté.

Waar ga je graag uit?

Meestal Helden, ja eigenlijk overal waar het gezellig is.

Waar ga je het liefst op vakantie?

Spanje.

Wat voor instrument speel je?

Snare drum, de rest kan ik namelijk niet.

Heb je een voorbeelddrummer die je echt goed vindt?

Ja maar natuurlijk, dat is Nick Giesen!

Vind je dat de fanfare en drumband goed samenwerken?

Ja vind ik wel. De concertreis was namelijk super alleen mogen en extra feestavonden komen naar de Cecilia-avond.

Wat vind je van de nieuwe dirigenten?

Top! Door de nieuwe dirigenten gaat de samenwerking tussen fanfare en drumband stukken beter. We krijgen nou veel meer leukere stukken, daardoor is de fanfare niet meer zo oubollig. Willem zijn grills zijn echt van deze tijd!



Wie vind je dat binnen de vereniging wel eens in het zonnetje zou mogen worden gezet?

Gertie Lemmen. Ze is de stille kracht achter de drumband.

Hoe zie je op dit moment de toekomst in van de fanfare en drumband?

1x in de 2 jaar min. Concertreis, extra feestavond. Er zal een goede samenwerking plaatsvinden.

Wat vind je van de nieuwe locatie "De Sprunk"?

Het is erg warm, zeer fijn dat we een eigen opbergruimte hebben alleen de ruimte voor te drummen is vrij klein. Door de nieuwe locatie is de fanfare en drumband meer een geworden. Het brengt ze dicht bij elkaar.

Wat vond je van de concertreis?

Echt helemaal super! Woorden schieten te kort. De stemming was erg goed, minibar was super alleen jammer dat er geen entree was gevraagd anders was het big business geweest. Haha. De concerten waren erg leuk om te doen de mensen waren ook erg enthousiast. Mijn complimenten voor de organisatie! Nu afwachten op een reünie? Evelien zei namelijk dat het goed zou komen

Vind je dat er verder nog iets veranderd moet worden binnen de vereniging?

Nee, niet dat ik weet.

Wil je nog wat kwijt aan de leden van de drumband en fanfare?

Ja een ding... Jjjjooohhhnnnnn Boots!!!! Bis Bald!!

Bedankt voor het interview!

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!

14-18 okt	Donateursactie	Zo 16-nov	Intocht St. Nicolaas
Zo 26-okt	Herfstconcert in Koningslust met Beringe en Koningslust om 19.00 uur	Za 22-nov	Cecilia Feest
		Zo 23-nov	Voorspeelmorgen Kreato
		Za 29-nov	Cecilia Mis
Za 8-nov	St. Maarten	Ma 1-dec	Wervingsrepetitie "Sinterklaasconcert"
Za 8-nov	50 jarig huwelijk echtpaar Ottenheijm		Vr 26-dec



Ze zegge ...

...det d'r illegaal alcohol gedronke is tiedes de concertreis. Zoè is os ten gehuure gekome det ein van de 3^e bugels toch flink aan de zoep is gegoan tiedes ut tentfiëst. De persoën in kwestie kos zich nog mer net inhoije tiedens de taxirit truuk noar de jeugdherberg...

... dat ozze drummer van de jeugfanfaar, ouch gewaardeerd lid van ut trommelsjaegerskorps, dan waal zien riebewies haet gehaald, mer tiedens de rievvaardigheidsproef mit de heftruuk toch aardig get drempelvrees haet opgeloupe...

Auch zegke ze dat tiedens de internasjonale concertreis van de Kunningsluster muzikante, unne bekinde kippeboer, auch waal dikselhouwer bij de hofkepel, midde in de nach in plaats van óp zien geleefde Johanna, néve zien bed sjprong. Umtot dat ut bovenste sjtapelbed woar moos zien Johanna nog lang veurzichtig mit 'm zeen. Jan van de Sjmeed koes nog net de kas versjuuve andersj woar dae d'r auch nog aangegange...

..... zegge ze

Heb je nog ideeën?

Laat het ons weten! Je kunt je ideeën altijd kwijt bij: Han Loozen, Marthe Schreurs, Elly Ottenheijm of Lieke Lemmen. Mailen kan ook. Mail dan naar lieke_lemmen@hotmail.com

