



Beste leden,

Natuurlijk willen wij via deze weg onze drumband feliciteren met hun 1^e plaats, die zij behaald hebben tijdens het concours op 23 september in Brunssum.
Jongens: Proficiat!

Wat hebben we gedaan?

Jeugdfanfaretreffen: Plezier in muziek daar gaan we voor!!

Onder dit motto heeft onze fanfare op 30 september voor de eerste keer met succes een jeugdfanfaretreffen georganiseerd.

Vanwege grootscheepse verbouwing aan het dorps huis De Sprunk in Koningslust zijn we uitgeweken naar dorps huis het Erf en Egchel

Vanaf 14.00 uur hebben achtereenvolgens opgetreden:

1. Jeugdfanfare Fanfare E.M.M. Koningslust.
2. Jeugd afdeling van Muziekvereniging Egchel
3. Gecombineerde jeugdfanfare Neer – Nunhem
4. Jeugdfanfare Fanfare Helden

Van verschillende kanten hebben we leuke reacties gehad op dit initiatief.

Voor de eerste keer iets organiseren betekent altijd wat extra spanning over hoe het wordt ontvangen.

Alle opmerkingen zijn erg positief. De ensembles hebben hun best gedaan om er een fris en vrolijk optreden van te maken en daar zijn ze ook goed in geslaagd. Iedere groep had wel een verrassingselement ingebouwd, waardoor het een leuke en afwisselende middag is geworden.

De verrassing voor de deelnemende muzikanten in de vorm van een tegoed bon voor Mc-Donalds aan het eind viel erg goed in de smaak. Zo goed zelfs dat onze eigen jeugdleden nog diezelfde middag Mc-Donalds hebben bezocht.

Voor ons een reden temeer om dit jeugdfanfaretreffen volgend jaar een vervolg te geven. De opbouwende opmerkingen zullen we zeker daarin meenemen.

Voor jeugdige muzikanten hebben we daarmee een nieuwe gelegenheid gecreëerd om kennis te maken met het concertpodium ter voorbereiding op hun instroom in het "grote" muziekkorps.

Tot slot willen we iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan het slagen van deze middag nogmaals heel hartelijk danken.

Door: Comité Jeugdfanfaretreffen

Concours Drumband: 23 september is de grote dag die niemand vergeten mag

23 September was het zover. De drumband gaat op concours. Na een jaar hard werken, waarvan de laatste 2 maanden extra hard werd er zondagmorgen om half 12 richting Brunssum gereden. Het was op zich vrij rustig in de bus. De zenuwen waren ons de baas. Door Gerard en Johanna werd ons een lekker lunchpakket aangeboden, waar voor ieders wil iets in zat.

Aangekomen in Brunssum stonden onze instrumenten al in de sporthal. Deze waren er neergezet door Hans en Charles. We begonnen met opbouwen, en om 13.10 konden we inspelen. Om 13.28 marcheerden de jongens op slag van de basdrum naar het startpunt van het marcherend werk. Eerste werd de opening gedaan en daarna kon het optreden beginnen. Het marcherend werk (the Wavehunter) liep op zich goed, de spanning was van de gezichten af te lezen, wat niet erg is hoor. Van het aanmarcheren tot het linkse bochten, Amerikaans counteren, rechtse bochten en halt houden liep het gewoon lekker. Het tempo was goed. Ikzelf was in eerste instantie bang dat er over het tempo heen werd gegaan, maar dit gebeurde niet. De jury liep dit jaar voltallig mee met een dicteerrecorder. Is wat nieuws, zodat de aanwijzingen (en natuurlijk de complimenten) ingesproken konden worden. Het concertwerk (metamorfosen). Een goede start, veel tempowisselingen (die er ook stonden). Het was (zoals ik het meemaakte) muisstil in de zaal. Het was ook een

indrukwekkend concertwerk. Klokkenspel, xylofoon, vibrafoon, snaredrums, tublerbells en noem maar op galmden door de sporthal heen tot ieders genoegen. Ook hier lieten de jongens hun beste kunnen horen. Het slot van het werk stond als een paal, en er kwam een daverend applaus van het publiek.

Hierna was het afwachten, en iedereen was zich aan het bedenken wat wel en niet goed gegaan was. Men was zeer kritisch op zichzelf. Na een flinke vertraging was er na 18.15 de uitslag. Voor het marcherende behaalden we een score behaald van 81,67 Punten. Een dikke eerste prijs. Het stilstaande werk kregen we een score van 80,33 punten. Een gemiddelde van 81 Punten. Een flinke 1e prijs. Er waren korpsen bij die hoger gewaardeerd werden. Maar ik vind dat we daar toch goed ons best gedaan hebben. Als je ziet wat de gemiddelde leeftijd is, en dat er een aantal waren die geen concourseervaring hebben... Op de terug weg was het luidruchtiger, omdat alle spanningen weg waren. In Koningslust aangekomen stond onze Fanfare klaar om ons in te halen en te begeleiden naar het clublokaal. Hier deed onze nieuwe tambour-maître Nick Giessen zijn intrede. Aangekomen in het clublokaal was iedereen vol enthousiasme. Onze fanfare deed een mars waar een polonaise op werd gelopen. Hierna werden we gefeliciteerd door de vele aanwezigen die voor de drumband naar de zaal waren gekomen. Het werd verder nog een gezellige avond. Als ik terug kijk op deze dag, mag ik zeggen dat we met de drumband echt ons beste beentje hebben voorgezet. Er kunnen altijd nog dingen verbeterd worden, maar op dat moment als je daar staat of loopt moet je het doen. Je krijgt maar één kans. Die werd ook goed benut.

Jongens hartstikke bedankt voor jullie inzet en ik hoop nog vele keren op deze manier met jullie muziek te maken.

Ps, via de telefoon kregen we de welgemeende felicitaties van Vincent Cox. Hij was erg blij voor drumband EMM dat zij met een door hem geschreven werk een eerste prijs wisten te behalen op het bondsconcours.

Door: Instructeur Math Janssen

Fanfarefeesten 2007

De fanfarefeesten 2007 zitten er weer op. Drie dagen lang weer een zeer gevarieerd programma. Het begon op de vrijdagavond met de band D-Vision. Een stel jonge muzikanten uit de regio. Zij openden de feesten op een geweldige manier. Als een stel ervaren "podiumdieren" wisten zij de toeschouwers te boeien met een energerend optreden. Dit is een band voor de toekomst.

De zaterdagavond werd ingevuld door "oud gediende" tijdens de feesten. Op veler verzoek traden de "Spikes" weer op in de feesttent. Ook zij stellen nooit teleur en wisten de menigte zo te bewerken dat menigeen aan het spektakel meedeed. Tot laat in de avond was het een groot feest. Jammer dat de muziek wat aan de harde kant stond, anders was het nog beter geweest.

De zondagmorgen begon traditiegetrouw met een heilige mis. Deze keer werd de mis opgeluisterd door het koor "Konzagro". Ook zij hadden een toepasselijk repertoire uitgezocht voor deze viering. De mis werd opgedragen voor de overleden leden van drumband en fanfare EMM. Jammer dat er zo weinig leden in de kerk waren. Toch een mooie mis met een prachtige muzikale invulling door Konzagro.

Aansluitend begon het Fruhschoppen in de tent. De Breethaler en die Heimatkapelle zijn al enkel jaren vaste waarden tijdens het fruhschoppen. Ook dit jaar wisten zij het publiek op een voortreffelijke manier te bedienen.

Nieuw dit jaar tijdens de feesten was een competitie tussen de diverse keten die Koningslust rijk is.

Zij moesten spellen doen die al dan niet met bier te maken hadden. Voor de deelnemers een leuke middag, maar ook het publiek wist zich goed te vermaken met dit kijkspel. De twee jongste commissieleden hebben hier een waar feest van weten te maken. Ook de twee "prominenten" deden goed mee en streden voor de eer.



Tijdens en na het "Beerfest" was er een optreden van Tony's Gang. Zij wisten vooral de ietwat oudere jeugd voortreffelijk te vermaken. Door de vele inspanningen van deze dag was het feest rond een uur of 11 afgelopen. Dit jaar feesten met en nieuwe opzet op de zondag. Dit is voor herhaling vatbaar.

Als organisatie willen we jullie allemaal van harte danken voor de bijdrage die jullie, op welke manier dan ook, hebben geleverd. Zonder al deze vrijwilligersuren zouden de feesten niet kunnen bestaan.

Ook het volgend jaar hopen we weer op jullie steun te kunnen rekenen. De organisatie is daarom alweer volop bezig met de fanfarefeesten 2008.

Via de nieuwsbrief blijven we jullie op de hoogte houden van de vorderingen.

Door: Charles Ottenheijm

Van de "Blaoskepel": Blaoskepel op retraite

Op Zonig 2-september hei de blaoskepel 't jaarliks terugkerende fiest. Dit jaor stong alles in 't teiken van de vrolijke paterkes en de kwetterende begiene in de orde van 't nate kruuts en 't lame ermke. Deze retraite wor gehoeje in de abdij van d'n hijlige Jacobus op 't landgoed van Abt Adelbuik. Daags veur deze retraite is de veurbereiding gedoan door Broeder Sjoonzool en Meneer Kapelaon. Pastor Vullings en Vicariss Zwam koste jammer genog neet kome hellepe.

Helaas waas d'n Orgelbouwer aafwezig oppe retraite, en hebben we d'n daag door motte komme met 'n CD'tje van de hoogmis (we motte toch wat). Mama kos neet kome umdet ze wer een klein

paterke mos kriege, en Broeder Batterzak waas neet doa, umdette neet gekome is (dae mos urges anders beeje).

Op dees retraite haet idderein lekker kenne aete van de BBQ, drinke van de miswien (en beer), en beeje mit de rozekrans. De retraite waas zon success d't de kattedraal te klein waas, en d'r ter plaatse enne nijeje gebouwd is veur de kleine paterkes. De nijeje kattedraal is ingewied door Kardinaal

Alchemeus, geflankeerd door Novice Uno en Novice Due (gen femielie), en onger d'n doem gehoeje door Mooder Overste. Later op d'n aovend is Frater Musica in deze kattedraal nog in de onecht verbonge (dae hej gezope). Veur Pater Kakel waas 't d'n ierste kier, en dae haet zich zoe good geammeseert desse um nag kens huere griebele. Signorita Compostella waas erreg rustig deze kier umdet ze nog meug waas van de wandeling van pap.

We hebbe deze daag gezellig same kinne beeje, mer det heet neet kinne veurkome dat we noa aafloop bei hebbe motte lappe. Al met al waas 't een beregezellige retraite, mer 't waas jammer dette paus neet kos kome. (Det steit zoe leuk op de foto). Waem mier stilstaonde en bewegende plaetjes wil zeen mot effe kieke op www.emm.homedns.org.

Priesvraag: Raaj de echte name van de ongerstreepte persoene, en dan win se wat.

Door: Piet Berkens

Wat staat ons te wachten?

Donateuractie

Deze week is de jaarlijkse donateuractie. Kijk op de werkljst of jij hieaan deel moet nemen. Spreek samen een datum en tijd af. Dit is een belangrijke inkomenspost. Houd netjes en accepteer wanneer mensen niet meedoen.

Receptie drumband

De geplande receptie op 19 oktober gaat niet door vanwege ziekte van de instructeur Math Janssen. Wij wensen Math beterschap toe. Verzoek aan iedereen! Stuur Math een kaartje: Math Janssen, Raadhuisstraat 22, 5981BG Panningen. mj280961@planet.nl



Ceciliafeest

Zaterdag 24 november vindt het jaarlijkse Ceciliafeest weer plaats. Houdt deze datum alvast vrij. Verdere informatie krijgen jullie nog via de Pret-EMM'ers.

Nieuws van de verschillende commissies

Van het bestuur

Verlag extra ledenvergadering

Tijdens de extra ledenvergadering van 8-okt presenteerde het bestuur een aangepaste beleidsvisie naar aanleiding van signalen van leden en interviews met leden.

De volgende punten zijn aan de orde geweest:

- Plezier krijgen in het maken van muziek:
De muziek moet leuker, en de repetities moeten leuker.
- Muziekcommissie, repertoirekeuze:
De muziekcommissie had te veel taken, het aantal taken is teruggebracht zodat de muziekcommissie zijn tijd kan besteden aan het zoeken van lichte muziek.
- Oefenen jeugdleden jeugdfanfare:
Om de jeugd aan het oefenen te krijgen moeten we zorgen dat dit weer plezierig word. De jeugdfanfare zal gehandhaafd worden, maar jeugdleden die in de fanfare meespelen, hoeven niet meer bij de jeugdfanfare mee te doen.
- Samenspelen fanfare en drumband
Er word gezocht naar gezamenlijke muziekstukken voor fanfare en drumband, zodat een gezamenlijke repetitie meer inhoud krijgt dan het spelen van een mars. Tijdens marcherende optredens moet het slagwerk compleet zijn.
- Muziek maken op niveau
Bij het doorschuiven van jeugdleden naar de fanfare moet in eerste instantie het niveau niet te hoog gelegd worden. Op die manier krijgen de jeugdleden de kans goed in te stromen. Voor de meer ervaren leden moet het mogelijk zijn in ensemble vorm stukken op niveau te kunnen spelen.
- Functioneren dirigent Theo Schreurs
Met Theo Schreurs hebben wij een zeer kundig, ambitieus en perfectionistische dirigent. Hij is een druk bezette dirigent, waardoor we vaak moeten schuiven met afspraken. Hij komt vaak druk en geïrriteerd over, en heeft moeite met een incomplete bezetting wat in onze kleine vereniging nog wel eens voorkomt.
- Eindconclusie
Het bestuur en leden is van mening dat we op zoek moeten naar een andere, beter bij de groep passende dirigent.

Theo heeft aangegeven dirigent te willen blijven totdat we een opvolger gevonden hebben. We zullen een waardig afscheid in vriendschap nemen van Theo.

Door: het bestuur

Commissie Jeugdzaken

7 oktober HOP

Kiki Keulards en Danique Goeden gaan op het podium van Dok 6 een zelfverzonnen dans laten zien. Ze dansen op het nummer One More Night van de groep Cascada. Kevin Peeters brengt Punchinello van Vander Cook, met begeleiding van piano ten gehore. Veel succes gewenst.

11 november Voorspeelmorgen

Deze keer niet in de vertrouwde Sprunk maar in zaal Juliana. Door een drastische verbouwing is het niet meer mogelijk om dit jaar nog een activiteit in de Sprunk te organiseren. Daarom zijn we blij dat Ger Thijssen zijn zaal beschikbaar stelt voor de jaarlijkse voorspeelmorgen. Tijdens deze morgen zal de jeugd in opleiding aan familie en andere belangstellenden laten horen wat ze al kunnen. De morgen wordt afgesloten met een spectaculair optreden van de saxgroep van onze fanfare. Uiteraard zijn ook alle

muzikanten van de drumband en fanfare van harte welkom om naar de muzikantjes van de toekomst te komen luisteren en kijken.

Kennismaking met de drumband en de fanfare

De fanfare en drumband komt op bezoek bij de basisschool. Dit zal gebeuren begin november. Er wordt verteld over van alles van onze vereniging en hoe leuk het is om muziek te maken. Ook worden er folders uitgedeeld. Als de kinderen denken: "Dat zou wel eens wat voor mij kunnen zijn", mogen ze daarna bij de fanfare en drumband op bezoek komen. Dit gebeurt op een maandagavond tijdens de wekelijkse repetitie. Ook hier worden zij spelenderwijs bekend gemaakt met de diverse instrumenten die een drumband en fanfare bezit. Vanzelf mogen ze dan ook allerlei instrumenten uitproberen en praten met de mensen die ze bespelen. Tijdens deze avond mogen ze de ouders meenemen.

Kijkles

Elke eerste les van de maand zijn de ouders van harte welkom om naar de les te komen. Ze kunnen dan hun vragen en/of opmerkingen met de leraar bespreken. Vaak is bij deze lessen iemand van de commissie jeugdzaken aanwezig. Zij proberen dan alle niet-les-inhoudelijke vragen te beantwoorden. Ze kunnen ook gebeld of gemaild worden. Gertie voor de drumzaken en Dorothé voor de fanfarezaken. Voor blokfluitzaken kan men bij beiden terecht.

De commissie jeugdzaken gaat digitaal

Het duurt wel wat langer maar uiteindelijk weten Gertie en Dorothé nu hoe e-mail werkt en hoe je snel met de jeugdleden in contact kan komen. Mededelingen, vragen, opmerkingen, er wordt geprobeerd om er zo snel mogelijk op in te spelen. Gemakshalve hier nog eens de e-mail-adressen gertielemmen@hotmail.com en w.end.verhaegh@home.nl.

Concertreiscommissie

Het weekendje Duitsland met de concertreis commissie

Na een lange tijd niets meer van ons gehoord te hebben, komt er nu dan eindelijk weer een stukje van de concertreis commissie. En ja, we zijn alweer verder gevorderd.

Piet en John zijn enkele maanden geleden naar een plaatsjein Duitsland (Bad Munster am Steinebernburg) gereden in Duitsland om daar te gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om er te kunnen spelen met de fanfare. Ze hebben toen enkele leuke dingen gezien. Ze hebben bijvoorbeeld een locatie bezichtigd waar we zouden kunnen spelen, maar ook hebben ze een jeugdherberg gezocht waar we eventueel zouden kunnen overnachten. Op 15 en 16 september zou er een ridderfeest plaatsvinden in dat dorpje en dat zou dan misschien iets kunnen zijn om ons 's avonds te kunnen vermaken.

Dus het voorstel van de twee heren was om met onze concertreis commissie een weekend naar die plaats gaan om daar de locaties voor de concerten te bezichtigen, de jeugdherberg (Bad Keuznach) uit te proberen' en het ridderfeest alvast 'voor te proeven'.

Zo gezegd, zo gedaan...

Wij (Piet, John, William, Huub, Evelien en Aukje) zijn op 15 september richting Bad Munster am Steinebernburg vertrokken. De feesten waren al in volle gang toen we aankwamen.

Overall zag je ridders, jongvrouwen en alles wat ermee te maken had. Eerst liepen we langs een kamp, waar echt geleefd werd zoals er in de middeleeuwen werd geleefd. Daarna gingen we naar een riddertoernooi kijken. Er waren meer dan 1000 toeschouwers om het spel te aanschouwen. Al die toeschouwers waren netjes in kledij. De ridders vechten daar echt te paard!

Vanuit het toernooi zijn we nog even de markt opgelopen en ook hier was alles aangekleed in de juiste sferen. Het bier werd er zelfs uit hoorns gedronken! En om het nog gekker te maken was er ook 'ein badhaus' midden op de markt. Daar kon je gewoon in bad...!

Nadat we de markt gezien hadden, zijn we naar de herberg gereden, waar we een 12-persoons kamer kregen aangeboden. Na het opmaken van de bedden zijn we aangeschoven aan tafel. Lekker!

Toen moest iedereen even uitbuiken, omdat we zoveel hadden gekregen tijdens ons diner om daarna naar de ridderfeesten te kunnen gaan, dachten we!
 Het feest was op de markt. Het was heel erg druk, maar muziek was in de verste verte weinig tot niet te bekennen. Het was een echt middeleeuws feestje. Iedereen zat in kledij aan een tafel en dronk rustig een biertje. Heel leuk en gezellig om te zien en mee te maken, maar minder geschikt om met de fanfare na een drukke concertdag effe lekker te feesten!! Nadat we het allemaal gezien hadden op het feest, hebben we (maar liefst 8x) een taxi gebeld, die ons weer naar de herberg bracht! Daar aangekomen konden we allemaal lekker gaan slapen... alhoewel, niet állemaal !!

De dag daarna ging de wekker alweer om 8 uur. We stonden op, friste ons op en konden aan het ontbijt beginnen. Vervolgens hebben we nog twee plaatsen bekeken om eventueel een concert te kunnen houden. Daarna zijn we weer rustig richting Nederland gereden. Al met al was het een leuke ervaring en hebben we veel dingen gezien die geschikt zijn voor de concertreis, maar ook dingen die we beter niet met de hele fanfare kunnen gaan doen.

Door: Aukje van Dommelen

Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!! Belangrijke data!!!

16-20 - okt	Donateursactie	Zo 18 nov	Intocht St. Nicolaas
Ma 25-okt	Gedeeltelijk gezamenlijke repetitie Drumband & Fanfare	Za 24-nov	Cecilea feest
Zo 4 nov	Drumbandtreffen (organisatie door EMM)	Zo 25 nov	Limburgs kampioenschap. Mogelijke deelname door drumband.
Za 10 nov	St. Maarten	Ma 3-dec	Gedeeltelijk gezamenlijke repetitie Drumband & Fanfare
Zo 11 nov	10:30 Voorspeelmorgen Kreato leerlingen	Wo 26-dec	Kerst Concert

Puzzel:



Wat moet je doen?

In de letterbrij hierboven zitten negentien verschillende muziekinstrumenten verstopt. De woorden kronkelen alle kanten op. Ze gaan alleen niet diagonaal. Welke instrumenten het zijn, zul je zelf moeten ontdekken. Streep ze alle negentien weg en zet vervolgens de negen letters die overblijven achter elkaar. Deze letters vormen het twintigste muziekinstrument. Volgens sommige mensen is dit een instrument om ziek van te worden.

Oplossing vorige nieuwsbrief:

2	7	1	5	6	9	8	4	3
9	6	8	7	4	3	5	2	1
5	4	3	2	8	1	9	6	7
8	2	5	3	1	7	6	9	4
4	1	9	8	2	6	3	7	5
7	3	6	4	9	5	2	1	8
6	5	7	1	3	2	4	8	9
3	9	4	6	7	8	1	5	2
1	8	2	9	5	4	7	3	6

Copyright 2005 M. Feenstra, Den Haag